



# Σύλλογος Φίλων Κάστρου Μεθώνης

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Ο Σύλλογος Φίλων Κάστρου Μεθώνης σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.00**

**στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος & Πολιτισμού οδός Τριπόδων 28 στην Πλάκα, στη διάλεξη**

**«Η οχυρωμένη πολιτεία της Μεθώνης στα τέλη του 17<sup>ου</sup> – αρχές 18<sup>ου</sup> αιώνα»  
Σχεδιαγράμματα της αμυντικής κατάστασής της, πριν και μετά την πολιορκία και την κατάληψή της από τις συμμαχικές δυνάμεις των Βενετών το καλοκαίρι του 1686**

**Με ομιλήτρια την**

**Δρ. Αρχιτεκτονικής κ. Ιωάννα Στεριώτου**

**Χορηγός Αερομεταφορών**



## ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑΣ

Η κ. Ι. Στεριώτου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου και τελείωσε το Τμήμα Αρχιτεκτονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1969.

Για εννέα χρόνια υπήρξε βοηθός στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Ρυθμολογίας της ίδιας Σχολής. Κατά τη θητεία της αυτή εκτός από την ενασχόλησή της με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου, παρακολούθησε και έλαβε μέρος στην οργάνωση όλων των ερευνητικών προγραμμάτων που κύριο αντικείμενό τους ήταν πάντα η παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τα μνημεία. Πήρε μέρος σε πολλά πανελλήνια και διεθνή συνέδρια με ανακοινώσεις. Έκανε ανάλογες διαλέξεις - μαθήματα τόσο σε οργανισμούς ή πολιτιστικούς φορείς, όσο και σε πανεπιστημιακό επίπεδο (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής της Βενετίας).

Το 1980 αναγορεύθηκε παμψηφεί με 'Αριστα, διδάκτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, με θέμα διατριβής "Οι Βενετικές οχυρώσεις του Ρεθύμνου, 1540 - 1646. Συμβολή στη φρουριακή αρχιτεκτονική του 16ου και 17ου αιώνα".

Από το 1979 διορίστηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Τμήμα Αναστήλωσης Νεωτέρων Μνημείων (Αθήνα), από τις αρχές του 1981 έως τα τέλη του 1985 ήταν υπεύθυνη της τότε 7ης Εφορείας Νεωτ. Μνημείων (Ηράκλειο, με αρμοδιότητα σε όλη την Κρήτη) και από το 1986 ανέλαβε καθήκοντα στην τότε 4η Εφορεία Νεωτ. Μνημείων (Θεσσαλονίκη, με αρμοδιότητα σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη), στην οποία υπηρέτησε ως προϊσταμένη έως το Σεπτέμβριο του 1996, οπότε απεχώρησε από την ενεργό υπηρεσία.

Ο χώρος της προσωπικής, επιστημονικής έρευνας, που την απασχολεί όλα αυτά τα χρόνια, είναι οι οχυρώσεις, η Κρήτη, η βενετοκρατία στην Ελλάδα, τα Αρχαία της Βενετίας και οι αναφορές τους σε μνημεία του ελληνικού χώρου.

Από το 1992 εξελέγη τακτικό μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Διεθνούς Ινστιτούτου Φρουριών (IBI), συμβεβλημένου με την EUROPA NOSTRA, ορίστηκε δε γραμματέας για το διάστημα 1992-1997, στη συνέχεια δε και μέχρι σήμερα είναι αντιπρόεδρος του ίδιου Συμβουλίου.

Παράλληλα είναι τακτικό μέλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για περισσότερα από 25 χρόνια, ήταν μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης και κατά διαστήματα μέλος του ΔΣ της ίδιας Εταιρείας.

Επίσης είναι αντεπιστέλλον μέλος της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών.

**Μετά τη διάλεξη θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε στο επίπεδο της αίθουσας εκδηλώσεων ένα τμήμα αναλημματικού τοίχου της ακρόπολης και στο υπόγειο του κτηρίου ένα τμήμα μεγάλου χορηγικού μνημείου της αρχαίας οδού Τριπόδων.**

Η οδός Τριπόδων, η οποία διατηρεί το ίδιο όνομα επί 25 αιώνες, ήταν ένας από τους φαρδύτερους δρόμους της αρχαίας Αθήνας, με πλάτος έξι μέτρα και ο πιο σύντομος για να πάει κάποιος από το θέατρο του Διονύσου έως την Αγορά. Ξεκινούσε από την είσοδο του τεμένους του Διονύσου, πήγαινε περιφερειακά της Ακρόπολης προς την ανατολική πλευρά, διέτρεχε το βόρειο τμήμα του ιερού βράχου και κατέληγε στο Πρυτανείο της Αγοράς. Την αρχαία αυτή οδό, διέσχιζαν και οι νυχτερινές λαμπαδηδρομίες που γίνονταν προς τιμήν του Θεού Διονύσου.